

De opmars naar de nieuwe frequentie,

31 maart 2015

Er is veel gaande in jouw leven, maar ook in het leven van anderen. De tijd van verbinden ligt ver af van vele mensen. De gebeurtenissen zijn indrukwekkend en vergen veel tijd en overpeinzingen, dus is het niet verwonderlijk dat er ook in de chaos veel stilte is binnen verbindingen onderling.

We willen niet zeggen dat het erbij hoort, het gebeurt en is duidelijk zichtbaar. Het zal ook nog wel even aanhouden en een doel ondersteunen. Het doel dat vele zich aan het beraden zijn wat nu echt belangrijk is voor zichzelf. Vanuit dit perspectief wil je ook meer afgesloten zijn van de omgeving om dichter bij jezelf te komen zonder inmenging van de omgeving.

Het menselijke, de gedachte om het zelf te doen, is hier duidelijk zichtbaar. Eerst zelf en dan de rest, blijft een menselijke eigenschap die zeer ver van ons afstaat. Waarom het zelf doen, waarom het buitensluiten van groepen, individuen enz. Vanuit het universum wordt het gadeslagen met enige verwondering, maar binnen het menselijke kader wel herkenbaar. Het ego, de ik-zijde van de mens is bezig de sterkste kant te laten zien op vele niveaus.

Er zijn niveaus die misschien nog niet zichtbaar waren in de openheid van de mens, maar wij zien langzaam deze zichtbaar worden. Afgelopen eeuwen was de mens gesluierd door een bewuste mist. Nu de mist aan het optrekken is, worden er meerdere lagen langzaam zichtbaar, ook voor de mens. Dit geeft onrust waar we al eerder over spraken. Maar wat er ook speelt is dat ieder mens door die nieuwe niveaus geraakt wordt om in beweging te komen tot diep in zijn ego, zijn ik-zijde.

De veranderingen zijn groot en dat vraagt in eerste instantie om handelen vanuit de ik-zijde. Want als de ik-zijde het kan vertrouwen en mee kan leven, is het goed. Dit is nu wat duidelijk zichtbaar aan het worden is. Vele gaan voor zichzelf, kiezen voor zichzelf, verdwijnen uit het zicht, nemen strakke besluiten, communicatie vervalt en laat gaten vallen waar vroeger verbinding te vinden was.

De tijdsgeest van nu, verklaarbaar, maar zo pijnlijk en niet nodig. Waarom zullen we uitleggen.

De nieuwe tijd is een tijd van helderheid. Van een hogere frequentie en intensiteit dan eerder. De groei van de mens maakt constant stappen om de intensiteit te blijven volgen. Evolutie van de mens, de aarde en het universum loopt praktisch parallel. Het universum kent zijn strubbelingen, maar over de grote lijnen is de evolutie een doorgaand proces wat niet geremd wordt door individuele stappen of obstakels. De aarde volgt de lijn van het universum. Met wel de aantekening dat het in grote mate geremd wordt door de menselijke factoren en krachten.

De aarde is volzaam, maar de twee-splitsing tussen het universum en de mens is als een scherp mes voelbaar in de aarde. Het onvermogen, willend of onwetend, van de mens om zich niet te willen verbinden met het universum maakt de verbinding van de aarde en het universum moeilijk. Moeilijker dan nodig, omdat de aarde een onderdeel is van het universum.

Wat maakt het onvermogen, willend of onwetend, nu zo sterk dat de mens zo'n invloed heeft op deze verbinding tussen de aarde en het universum?

De mens is gezegend met een ik-zijde, een keuze zijde waarin elk mens de keuze heeft om steeds weer te kunnen kiezen. Dit fenomeen is uitgegroeid door de vele jaren heen als een stevig standpunt, uitgangspunt en eerste levensbehoefte. De vrijheid om de keus te maken is als een wil neergezet en een must voor een goed leven. De ik-zijde van de mens heeft zo een sterke kracht gegenereerd die vele processen beïnvloedt, zo ook het proces van de evolutie van de mens en de aarde.

Vorming, verandering, groei, rijping en bewustwording zijn vaste elementen van evolutie. De versterking van de ik-zijde van de mens is van hieruit gezien een logisch gevolg binnen de evolutie. Er zit vorming, verandering, groei, rijping en bewustwording in. Helemaal volgens het boekje als er een boek voor zou zijn.

Toch willen wij onze overpeinzingen meer woorden geven. De evolutie van de mens ligt in lijn met alle elementen die evolutie mogelijk maakt. Toch kiest de mens, nu de evolutie een stap maakt, voor dat kleine stukje eigen. De vele kleine stukjes eigen, het zich afsluiten van tijdelijke ongewenstheden, het zelf uitzoeken, maken het kleine stukje eigen tot een versterkte kracht. Zoals kracht met kracht aan elkaar kan verbinden, zal ook nu de verbinding gelegd worden en alleen maar versterking tot gevolg hebben. In menselijke woorden gezegd, als één persoon duidelijk kiest voor het eigen stukje zal het de ander een inzicht geven dat het ook mogelijk is voor zichzelf te kiezen. Zo groeit het inzicht tot een groter gebeuren en zal snel een leidende rol kunnen krijgen in grotere groepen van mensen. Een tijdsgeest is geboren.

De evolutie van het universum is een doorlopend geheel, een stroom die volgt en volgt. De volgende stap is een logisch gevolg op de voorgaande ervaringen. Er wordt niet gekozen of overwogen, er wordt binnen de stroom gevormd en ervaren wat inzichten geeft in de richting voor de volgende stappen en stromingen.

Het kiezen of de keuze om de ik-zijde van de mens volledig leven te geven, maakt de evolutie toe een haperende stroom waarin de vanzelfsprekendheid minder doorgang krijgt. In de chaos van de veranderingen naar een hogere frequentie, is de keuze van de mens om zijn ik-zijde extra te ondersteunen een schaduw over het evolutie proces heen.

De stap in de evolutie van het universum, is een stap naar een hogere intensiteit. Een proces wat al gaande is. De afstand van de mens tot het universum en de versterking van de ik-zijde van de mens zal het proces niet geheel stagneren, maar wel meer doen schudden dan nodig is. Het proces is gaande en elk mens, elk levend stukje op de aarde is onderdeel van het universum en het proces binnen de evolutie, de stap naar een hogere frequentie.

Elke vorm van tegenwerking om meer te kiezen voor de ik-zijde, door buitensluiting, afzijdig houden, alleen ondernemen en gaten laten vallen in connecties, maakt het zwaarder dan nodig. De verwevenheid van de mens met zijn ik-zijde, bezit, kennis en waarden is groot en heeft een beklemmende invloed op de groei, verbinding en de openheid.

De evolutie is een doorgaand proces waarin de natuur zichzelf aanpast door inzichten die gevoeld en geleefd zijn. Gevoeld en geleefd door het lichaam, het levenslichaam wat leeft binnen de evolutie. De mens, met zijn ziel, is een levenslichaam met zijn vrije wil die leeft binnen deze evolutie om te

groeien door te voelen en te beleven. Zijn vrije wil is daar om een keuze te maken in de stappen die voor hem liggen. De stappen, zijn stappen die verbonden zijn met de evolutie van mens en het universum. De samenleving heeft gemaakt dat de mens ook keuze heeft in willen en niet willen. In goed en kwaad, mooi en lelijk en ja en nee.

Zonder deze buitensluitingen zijn er keuzes te over. Keuzes die dan voor de mens liggen, zijn stappen in het willen groeien, willen leren, inzichten ontvangen, vorming geven aan het onbekende. Heel iets anders dan keuzes van vasthouden, bezit bezitten, vastleggen van waarden en uitdragen van waarheden.

Misschien is het wel een ware overdenking waard om te kijken wat nu het menselijke stukje evolutie kan zijn in deze stroom naar een hogere frequentie. Samen als mensheid, samen in alle openheid, samen in verbinding, samen in zicht op het universum, dat niet alleen bestaat uit sterren en planeten.

De evolutie gaat door met of zonder menselijke inbreng, maar voor de soepelheid van de stroom en voor de aarde is het fijn als de mens zich bewust wordt van een sterk stuk samen universeel bewustzijn. Ook op de aarde.

1 april

De komende tijd zullen vele wonden openbarsten. Niet dat het veel geeft voor de vorming, maar het is de tijd van opruimen en loslaten. De nieuwe tijd dringt zich aan en zal binnenkort zijn energieke opwacht echt maken. Dit zal waar te nemen en goed te voelen zijn. Daarom begonnen we wat zwaar over wonden die zullen openbarsten. Wat nog niet is opgeruimd zal met een duidelijk vaart weer teruggekaatst worden. Tot het bij de arm genomen wordt om werkelijk los te laten.

Binnen de nieuwe tijd, de nieuwe frequentie van resonantie zal het oude totaal niet kunnen resoneren met de verhoogde frequentie. Vandaar dat het terug zal kaatsen en opgeruimd mag worden. Buitensluiten, afzijdig houden, het zal geen stand houden. Alles mag naar de nieuwe frequentie, wel met de keuze dat het mee kan in de verhoogde trilling van de nieuwe tijd. Dus ruim op en ga genieten van wat komt. Het nieuwe, speels, luchtig, liefdevol, ruim en rustig.