

26 november 2014

De poorten van het bewustzijn zijn geopend

Alle poorten zijn nu open om de verbinding te gaan maken met de wereld. Dit heeft grote gevolgen voor de aarde en de mens. Niet om van te schrikken of terug te deinzen, maar om blij van te worden. De poorten van bewustzijn zijn open gegaan, omdat het de tijd is vanuit het universum de mens meer bij de hand te gaan nemen in zijn bewustzijn.

Er zijn vele, ja vele mensen die nu al de opening gevoeld hebben in het leven. Er zijn al vele symptomen langs gekomen, maar het mooiste voorbeeld is wel de vrijheid die wel mogelijk blijkt te zijn om te lachten, te delen, te omarmen, te zijn, te praten, te schreeuwen vanuit je hart. Steeds meer geroepenen zijn bewust van hun stem geworden vanuit het eigen hart sprekend de wereld in. Het eigen geluid dat zolang doof en onhoorbaar was voor de ander mag en kan weer gehoord worden.

Welnu, de poorten zijn open gegaan, heel bewust en heel nadrukkelijk nu vandaag in grote getalen. Het zal zich de komende dagen laten zien in veranderingen in stemmen, in verdieping waar al bewustzijn was. Voor de mens ligt hier een mooie opdracht te wachten, want wat als je merkt dat ook bij jou een poort is opengegaan en je niet meer herkent wat je eerder wel als gewoon en gewend was. Dit kan gaan gebeuren. Dus verwonder je even en laat het dan in vrijheid tot je komen. Want alleen vanuit vrijheid zal het zich verspreiden.

Nu de poorten open zijn is de mogelijkheid om alles te laten zijn volledig op de wereld gekomen. De begrenzing was veilig en had ook wel iets vertrouwds, maar gaf uiteindelijk ook duidelijk zijn te kort weer. Want verder dan de grens was er niks mogelijk en hierin schuilt nu het grootste verschil. De begrenzing is eraf en alles is nu mogelijk. Alleen je eigen grenzen zullen het nog belemmeren.

Het universum is gul en overweldigend is één geworden met de aarde. Of liever anders om gesteld, eindelijk is de aarde met alles en iedereen gestapt in de onbegrensde gulle en overweldigende energie van het universum.

Een traan zal vanaf nu een traan zijn als nooit tevoren. Evenals een lach, een woord, een schittering, een hand, een hulp, een gedachte en een alles. Ja, alles mag en kan in dit perspectief bekeken, geleefd en gevoeld worden. Nu zal alleen het niet meer begrensd zijn door het universum, maar alleen nog door de begrenzingen die de aarde, de wereld en de mensen zelf hebben neergelegd.

Begin daar eerst mee, begin bij het bewust worden van de eigen begrenzingen, want daarin ligt alles nu verborgen, verstopt en verdoezeld.

Als alles open ligt en alles in bewustzijn mogelijk is, is het ook mogelijk om daar mee contact te maken. Door bewust te worden, te voelen en daardoor te weten dat het ook jij kan zijn die daar deel vanuit kan maken. Dat te beseffen, te voelen weet je waar je begrenzingen liggen en kan je aanvoelen of het nodig is om die in stand te houden of op te heffen door in het totale bewustzijn te stappen zonder begrenzingen.